

Redondo de Mallorca

Amigo's de bicicleta,

Van 3 t/m 10 mei j.l.(fietsweek 15) waren wij, Gerrit Rousch en Jef Henquet, te gast bij Fred Rompelberg Bicycle-Team in Platja de Mallorca. Alhier wilden wij kennismaken met de ook bij ons bekende fietsvakantie van Fred.

Na een voorspoedige middagvlucht met Jet-air vanaf Airport Luik, arriveerden we in ons Hotel Oriënt ***. Na het inchecken verplaatsten we ons naar de fietskelder, alwaar we onze gehuurde fietsen afgemonteerd met *Shimano Ultegra* konden afhalen en uittesten.

De zondag benutten we met een eerste test-en kennismakingsritje van zo'n 75 km. Na terugkomst lieten we onze fietsen nog eens naar onze wensen bijstellen. Dit werd met uiterste zorg en onder toezicht van Fred gedaan.

Vanaf maandag zouden we in begeleide groepen o.l.v. 2 ervaren groepsleiders 4 dagtochten gaan maken. Op woensdag rustdag.

Al naar gelang de conditie en eigen capaciteiten kon je kiezen uit verschillende groepen. Dit werd ons allemaal heel keurig uitgelegd tijdens de introductieavond op de zondag.

Je kon kiezen uit de volgende groepen:

1. Fun-plausch groep (rustig tempo, per dag ± 80km)
2. Hobby-groep (onderverdeeld in 3 subgroepen: hobby-speed, hobby-normaal en hobby-rustig, per dag ± 120 km)
3. Tour-groep (tot 150-160 km, over een vrij pittig parcours)
4. Speed-groep(ook 150-160 km, zelfde parcours als tourgroep, maar dan voor de goed getrainde pedaleurs: onze groep 1 boys)

Wij kozen voor de middelste Hobby-groep o.l.v. 2 Limburgse wegkapiteins Henk(oet Mestreech) en André(oet Hoensbroek)

Om 10 uur maandagmorgen stonden zo'n 150 fietsliefhebbers, waaronder oud-coureur Frits Pirard, (ex-winnaar Hel van het Mergelland) verdeeld over 6 groepen klaar voor vertrek, luid "toesprekend" weggeschoten door Fred. Voorzien van een lunchpakket en gevulde bidon gingen we op weg. Onze groep bestond uit 15 pedaleurs, waaronder 2 dames, (Hollanders, Limbo's, Belsjen en Pruusje)

Op maandag (Proloog) en dinsdag(rit St-Jordi) ritjes over golvend terrein, vergelijkbaar met ons Limburgs Heuvelland, over een afstand van zo'n 100 km. Een niet te onderschatten factor om rekening mee te houden is de voortdurende wind.

Woensdag:

Geen georganiseerde rit. Tijd voor Sightseeing. Rustig peddelend over de boulevard en via een fietspad van 17 km lengte (uniek voor Spanje) langs het strand naar de haven van Palma gereden.

Ook tijd om de training van de Ned.Sprintploeg met Theo Bos te bekijken. Zij verbleven ook in dit hotel voor een trainingsstage als voorbereiding op de Olympische Spelen in Beijing.

Op donderdag de Koninginnerit naar Deia, met als hoogtepunt een klim van 9 km en 28 bochten. Deze Coll de Soller was goed te doen (gem.stijging 6%)

De slotetappe op vrijdag, de rit naar Sineu, midden op het eiland , alwaar we de wielerveden konden uittesten , was te gevaarlijk voor gebruik. Dit door de onophoudende regen die onze rit kenmerkte. Op het spekgladde wegdek was uiterste concentratie vereist. Gelukkig kwamen we zonder kleerscheuren , maar “verzopen” door de stromende regen, heelhuids aan bij ons hotel.

Zoals elke week vindt er dan 's avonds de Ceremonie Protocollaire plaats, met de “kilometervreter” van de week , de grootste pechvogel, etc . Alles wordt zorgvuldig op de foto vastgelegd. Kijk op de website. www.fredrompelberg.com

Terugkijkend op de week kan gesteld worden dat wij zeer te spreken zijn over de fietsvakantie bij Fred Rompelberg Bicycle-Team. Fred levert hoogwaardige kwaliteit.

Service , persoonlijke betrokkenheid en verzorging : alles tot in de puntjes verzorgd.

Tallose voorbeelden mogen genoemd worden:

- De mecaniekers in de kelder onderhielden de fietsen geweldig en waren ter plaatse om alles af te stellen en/of reparaties uit te voeren.
- De fietsen, de lunchpakketten, de sportdrink en de groepsbegeleiding.
- De medische verzorging door Guusje.
- De persoonlijke begroeting:→ “Goeje morrege , jonges vaan Oesj-Maorend-Eèsjde” , Fred die elke morgen zijn praatje bij de ontbijttafel kwam maken.
- De avonden in de conferentiezaal.
- Het uitgebreide en overheerlijke buffet 's avonds in hotel Taurus Park waarvoor wij persoonlijk door Fred werden uitgenodigd.
- Het “Awhore” in de fietskelder.
- Tiny , algemene manager vanuit de shop, die alles onder controle heeft.
- De souvenirs: een wielershirt, petje of bandana , een bidon,een plattegrond, mooie foto's.
- Enthousiasme en zorg van het gehele team.
- Ophalen van en brengen naar het vliegveld.
- De aanwezigheid van de Nederlandse TTT- Baan-Sprint-Ploeg , (Theo Bos,Teun Mulder,Tim Veldt. , die hier op trainingsstage waren als voorbereiding op de Olympische Spelen.
- Verschillende voetbalploegen , die hier hun seizoen afsluiten , zoals Willem II .

Kortom:

Het Fred Rompelberg Bicycle Team op Mallorca kunnen wij jullie aanbevelen voor het nieuwe seizoen 2009.

(tekst: Jef Henquet)



Fietspad langs de Boulevard



Coll Du Soller met 28 bochten

