

## SEIZOENSOPENING 2014

1974-2014: 40 jaar TC Wielervrienden Eijsden



9 maart 2014 - Klik op de foto om deze te vergroten.

Nu 40 jaar geleden, staken een 15-tal trimmende wielenthousiasten de koppen bij elkaar om elke zondagmorgen een groepsrit te maken. Hiermee was de oprichting van TC Wielervrienden Eijsden een feit. Een goed onderdak werd gevonden bij café Geurten, momenteel café De Greune Mert aan de Diepstraat, alwaar het vertrek en aankomstpunt was en nog steeds is. Gaandeweg de jaren breidde zich het aantal leden gestaag uit en daarmee ook het aantal groepen.

Momenteel fietsen er 65 actieve Wielervrienden, verdeeld over 5 groepen, elke zondagmorgen gedurende het hele jaar, door het Limburgse, Vlaamse en Waalse landschap

Van groep 1, waarin het prestatieve voorop staat, tot en met groep 5, waarin de nadruk ligt op het recreatieve aspect van het fietsen, worden er tochten gereden tussen de 60 en 120 km.

Een en ander afhankelijk van o.a. seizoen, weersomstandigheden, leeftijd, interesse en conditie.

Naast het actieve fietsen verrichten de Wielervrienden ook hand –en spandiensten bij de Volta-Limburg-Classic, de Amstel Goldrace Toertocht en bij de Bart Brentjens Challenge.

### **Openingsrit 9 maart:**

De opening van het jubileumjaar heeft plaatsgevonden op zondag 9 maart met de traditionele openingsrit. Na afloop hiervan werden de leden getraceerd op koffie met vlaai en mochten de nog 8 actieve 40-jarige jubilarissen loten om 2 Vip-ontbijt arrangementen bij de Amstel-Gold-Race.

Alle leden werden tevens voorzien van 2 jubileum-bidons met eigen clublogo.

De gevel van het clublokaal is versierd met een mooi doek en een racefiets waarmee het jubileumjaar kenbaar is gemaakt.

In het café hangen nog twee fotocollages met impressies van 40 jaar Wielervrienden Eijsden.

### **2 daagse Leuven; 17 en 18 mei:**

Met een 2 daagse fietstocht naar Leuven op 17-en 18 mei wordt er een vervolg gegeven aan dit jubileumjaar.

In augustus staat de traditionele clubrit naar La Roche ( 200 km) op het programma.

### **Slotweekend 11 -12 oktober:**

Het jubileumjaar wordt afgesloten op zaterdag 11 oktober met een tijdrit op het bekende "Parcours" in Valdieu. Met deze 8 km lange individuele tijdrit wordt de uit 1990 voor het laatst verreden "Chrono Valdieu" in ere hersteld. Wie wordt de opvolger van de nog steeds actieve " chrono vainqueur Valdieu 1990" Jef Creuwels.

's Avonds worden de jubilarissen nog eens in het zonnetje gezet tijdens de feestavond en zullen tevens de winnaars van de tijdrit en het 'kruisjesklassement" gehuldigd worden.

Zondag 12 oktober wordt het seizoen traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke koffiestop voor alle groepen in Sibbe, bij Huub en Mientje ,Aan g'n Kirk.

Met trots mag gesteld worden dat de Wielervrienden nog steeds een bloeiende vereniging is binnen de Eijsdens gemeenschap, ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van de "pedaleurs". Sportiviteit, saamhorigheid, kameraadschap, lekker fietsen en genieten, maar ook veiligheid en respect voor de medeweggebruikers staat bij ons hoog in het vaandel.

[-]



Openingsrit 2014

[-]

### **PRESENTATIE NIEUWE WIELERKLEDING - 2 MAART 2013**

Afgelopen zaterdag 2 maart vond de presentatie en uitreiking plaats van onze nieuwe wielerkleding. Ons clublokaal was voor deze gelegenheid goed bezet met leden en aanhang, ja zelfs het kleine kroost ontbrak niet. Ongeduldig om hun "pekskes" te ontvangen. Blij een aantal groepsleden weer terug te zien na een lange en diepe winterslaap, een ander deel net herstellende van de griep en een aantal winterrijders die sneeuw en kou trotseerden. Allen startklaar voor onze Primavera, langs de Vesdre en Maas-kanaal.

Alvorens zo ver te zijn verwelkomde preses-voorzitter Bèr alle aanwezige wielervrienden, maar vooral onze 6 nieuwe en 2 oude sponsoren. Een bijzonder welkom met name aan hen. Te weten:

#### **Hoofdsponsoren:**

- Café de Greune Mert, Lilian en Erik Huijnen
- Drogisterij en vitaminespeciaalzaak Broers, Richard en Helga Broers

#### **Subsponsoren:**

- Cro-Tech, Pompen-installatie Techniek, Guy en Marja Crousen
- Jef Creuwels Interieurbouw, onze Pantani van groep Uno
- Angelati, de ijssalon van Angèle de Groen, alwaar ijsmaestro Gerrie de 36 soorten op smaak brengt
- Mertens Schilderwerken Eijsden, aan de Wilhelminastraat eigenaar Dhr. Eddy Franssen
- Bike-Service-Eijsden, aan de Wilhelminastraat, eigenaar Michel Breuer
- Organisatie Volta-Limburg-Classic, hieraan leveren we onze ondersteuning bij hun evenementen (VLC-AGRT-BBC)

Onze voorzitter dankte de aanwezige sponsoren persoonlijk met een toespraakje, een nieuw tenue en een bloemetje voor de dames.

De wielervrienden gaven eveneens hun dankbaar aan middels een welgemeend en hartelijk applaus voor de sponsoren.

Onze Maestro Designer Marc Janssen, creëerde wederom een strak en flitsend ontwerp in onze huiskleuren rood en zwart met een vleugje wit. Mark Merci. Daarna was het de beurt aan onze dressman, tevens benjamin van onze club Arno Heijnen, om de kleding te showen op de cat-walk. Het geheel werd op foto vastgelegd door Serge Maes die de nodige fotokes klikte.

Na dit officiële gedeelte was het tijd voor de nodige onderlinge conversaties, discussies en ge-awhoor over conditie, de verwachtingen van het seizoen, de huidige vorm of geen vorm, de vitamines, de antibiotica, de ommerta, de bloedzakjes, de whereabouts, de nieuwe fietskes, Stefan Matschiner, Michael Smiley, Dr. Fuentes, de vitamine- en afslankpillen (nu ook te koop bij sponsor Richard, met clubkorting natuurlijk).

Dit alles werd voorzien van de nodige schotels calorierijke warme hapjes uit Lilians keuken, geserveerd door Pieke Snackgarnituur. Lilian en Erik bedankt!!!

Voorzien met een tuut wielerspullen NTFU-blad en NTFU-jaarpas keerde men huiswaarts, de een wat later dan de ander, zoals altijd.

Startklaar voor de openingsrit van het seizoen op zondag met een nieuw tenue en sparen voor de XXX.

**Tot slot:**

Een groot compliment aan ons bestuur, dat in deze moeilijke tijd toch onze nieuwe sponsors heeft weten te strikken. Chapeau en Merci!

Vive le velo, Vive les amis de TC Eijsden.