

Verslag weekend Leuven 17 en 18 mei 2014

Het jaar 2014 staat in het teken van ons 40 jarig jubileum.

Zoals ook in de beginjaren gebruikelijk was is nu door het feest-comité, bestaande uit Jan Holla, Erik Kessels, Robert Duijkers, Theo/Fidel Partouns en Roy Bormans namens het bestuur, een tweedaagse georganiseerd naar Leuven.

Na overleg werd de keuze gemaakt om in vier aparte groepen met verschillende afstanden van Eijsden naar Leuven te fietsen.

Fred Doensen en Pierre Linkens vertrokken in de vroege uurtjes als vijfde groep om de weg reeds per fiets te verkennen.



Na vertrek om 10 uur van de 44-koppige Wielervriendenpedaleurs vanaf het "Village Depart" op de Vroenhof werden de 4 groepen via het Caestertveld richting Tongeren gestuurd, al dan niet via omwegen.

De gekozen routes liepen grotendeels over ruilverkavelingswegen met uitgestrekte boomgaarden doorheen Haspengouw en Haaglanden, de fruitstreek van Vlaanderen en langs holle wegen van het Meerdalwoud om uiteindelijk via Hoegaarden te arriveren bij ons hotel in Leuven.

Zie de LF 6 Vlaanderen Fietsroute, ook voor mooie plaatjes en heel herkenbaar.

<http://www.groteroutepaden.be/nl/route/98/lf-6-vlaanderen-fietsroute.html>

Dit alles onder prachtige weersomstandigheden. Deze routes rijden bij regenweer zou desastreus zijn geweest.



Vanuit Tongeren werd koers gezet richting Brustum nabij Sint-Truiden (na ongeveer 60 km) voor een koffiestop met vlaai bij taverne De Pipel (<http://www.depipel.be>) Nagenoeg alle groepen arriveerden hier goed getimed op het geplande tijdstip.



Vanaf Brustum vervolgde elke groep zijn eigen route richting Tienen, Hoegaarden en Bierbeek om uiteindelijk te arriveren bij ons hotel in hartje Leuven. Hotel New Dampshire
Zie:http://www.booking.com/hotel/be/newdampshire.nl.html?aid=318615;label=New_Dutch_NL_5226367)



Elke groep had haar eigen verhaal waarbij in z'n algemeen de rit meer dan zwaar genoeg was. Vele dachten een vlak ritje voorgeschoteld te krijgen hetgeen achteraf behoorlijk genuanceerd diende te worden.

Tussen 16.00 en 17.00 uur arriveerden de groepen bij het hotel en werd op het terras de belevenissen uitgewisseld. Het beoogde effect werd al heel snel bereikt. De leden van de verschillende groepen mengden zich vlekkeloos onder elkaar, hetgeen ook een van de belangrijkste doelstellingen van deze tweedaagse was. Met name in groep 4 was de hilariteit over de deskundigheid van de wegkapitein het grootst. Door het kwijtraken van de route kregen deze wielervrienden 30 km extra cadeau.

Na het uitstekende 3 gangen diner bij restaurant Domus in hartje Leuven

Zie:<http://www.domusleuven.be/>, werd onder genot op diverse terrasjes in het centrum van Leuven nog nagekaart.



De volgende ochtend werd na het ontbijt vertrokken richting Eijsden. De lunch werd gezamenlijk wederom in Brustum bij taverne de Pipel genuttigd.

Bij terugkeer in Eijsden werd iedereen getraakteerd op koffie en vlaai.

Het was een fantastisch weekend hetgeen iedereen unaniem bevestigde. Natuurlijk werkte het weer voor 100% mee.

Chapeau voor ons jubileum comité.

Math Poismans